

Vraag het aan Morya



Laat los wat onbelangrijk is

“Geloof in jezelf, hoe moeilijk je het ook hebt, en weet dat er een vreugde op jou ligt te wachten. Ook al kan je dit misschien op dit moment niet zien, toch komt er een tijd dat je in een blijheid en in een vreugde zal kunnen staan, want je bent nu de weg aan het zoeken naar deze vreugde.

Dan mag alles nog tegengaan, toch zal er altijd weer de oproep zijn om verder te gaan in je innerlijk. Want je zal de dingen begrijpen van binnenuit en daardoor zal je stilaan op het spoor komen van je innerlijke leven. Je zal jezelf kunnen situeren in die hele grote stroom en steeds meer aandacht schenken aan de dingen die werkelijk belangrijk zijn.

Er zijn dus dingen op aarde die minder belangrijk zijn, of zelfs totaal onbelangrijk. Dit zijn dingen waar je ook mee bezig bent of bezig kan zijn. Het zijn dingen waar je voortdurend geneigd bent naar te kijken maar die in zichzelf geen enkel belang hebben. En toch zit je daar met je tijd en je verwevenheid in gebonden.

Als je vooruitgaat, is het noodzakelijk dat je bepaalde dingen kan loslaten. Dat is de moeilijkheid, dat is de groeipijn.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 15: ‘Niet de ander maar jezelf veranderen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 397

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


